

# NB

## Inhoud:

Activiteiten in de komende maanden	pag. 1 –4
Ultieme poging voor het opzetten van het ledenboekje "Qui est Qui"	pag. 5.

## **ACTIVITEITEN in de komende maanden:**

### **November 2021**

Woensdag 10 nov. Bijpraatlunch Gabian. Info: [bijpraatlunch@gmail.com](mailto:bijpraatlunch@gmail.com)

Zondag 14 nov. Stadswandeling. Fresco's in Béziers

Dinsdag 16 nov. Lezing "Vincent op Montmartre" in Gabian

Donderdag 18 nov. Lezing "Vincent in de Midi" in le Moulin, Bram

Vrijdag 19 nov. Dorpswandeling Escales

Dinsdag 30 nov. Bijpraatlunch Aigne

### **December 2021**

Woensdag 8 dec. Wandeling bij Poilhès

Zondag 19 dec. Kerstborrel in Fos

Dinsdag 28 dec. Bijpraatlunch Aigne

### **Januari 2022**

Zondag 9 jan. Nieuwjaarsreceptie

Woensdag 5 jan. Wandeling

Woensdag 12 jan. Bijpraatlunch Gabian



## **Zondag 14 november om 14.00 uur Béziers in 15 fresco's**

De stad is door de gevelschilderingen enorm opgeknapt. De fresco's zijn vrolijk van kleur, brengen de geschiedenis van Béziers in beeld en verbergen de aftakelende gevels door de *marouflage*-techniek. De muurschilderingen worden bevestigd met behulp van een lijm die uithardt naarmate deze droogt. Sommige gevels zijn zo bedrieglijk echt, dat je de neiging krijgt om eraan te voelen, andere ben je misschien al vele malen voorbijgelopen.

De stadswandeling door de historische binnenstad langs de vaak verstopte *trompe-l'oeils* start om 14.00 uur voor het *Theatre Municipal* op *les Allées Paul Riquet* in Béziers en duurt ongeveer 2 uur.

Opgeven via: [nmaukema@gmail.com](mailto:nmaukema@gmail.com)

## **BELANGRIJK !**

**Er staat veel informatie in deze NieuwsBrief.  
Maar vergeet vooral niet door te scrollen  
naar pagina 5 ....**

### **ECHTE HOLLANDSE BOERENKAAS**

Van koe, geit en schaap,  
direct betrokken van  
Nederlandse topboerderijen,  
verzameld en gerijpt in  
Zuid-Bourgogne.

Bij u thuis geleverd in iedere uithoek van  
Frankrijk via onze webwinkel. Vers  
afgesneden, vacuüm verpakt. Lekker lang  
houdbaar, gratis bijgeleverd kaaspapier.



U vindt bij ons ook diverse  
kaasdiptjes, appelstroop,  
kaaskoekjes, stroopwafels,  
kaasschaven, ja zelfs gluten-  
vrije drop, Fries roggebrood  
en meer!

Smullen maar! Suus & Paula  
[www.fromagehollandais.eu](http://www.fromagehollandais.eu)

**Dinsdag 16 november 10.30 uur**  
**Kunstlezing Vincent op Montmartre.**

We zijn blij dat Adrien Vos deze serie van drie lezingen over Vincent van Gogh ook in de Hérault gaat geven!

De eerste lezing is op dinsdag 16 november, in Gabian.

De volgende data vallen in het nieuwe jaar.

**Tijd: start lezing om 10.30 uur tot ca 12.00 uur; inloop en koffie vanaf 10.00 uur**

**Toegangsprijs: € 10,- inclusief koffie/thee**

**Locatie: wordt z.s.m. bekend gemaakt, maar in ieder geval in/of omgeving van Gabian.**

**Lunch: aansluitend, in Gabian.**

**Aantal: voor de lezing minimum 10 personen, max. 20 personen.**

Opgave via Ilona Vervloet. E: [i.vervloet@kpnplanet.nl](mailto:i.vervloet@kpnplanet.nl) M: 0031 651 04 77 81

**Achtergrondinformatie:**

In deze lezingen met vele afbeeldingen zien we Van Gogh uitgroeien tot een kunstenaar van formaat. Hij wil kunstschilder worden en in 1886 vertrekt hij naar Parijs; hij gaat daar inwonen bij zijn broer.

Hij komt terecht op Montmartre, het kloppend hart van de vernieuwing in de kunst. In een periode van twee jaar werkt hij als een bezetene: op zijn zolderkamer met uitzicht op de omgeving van Montmartre, in de open lucht, in tuinen en parken en langs de Seine. Hij raakt bevriend met verschillende kunstenaars, waaronder Henri Toulouse-Lautrec. Uiteindelijk besluit hij Parijs te verlaten en gaat naar het Zuiden, de Midi. Dat wordt het onderwerp van de volgende lezing.

**Let op: we zijn al voor  
Geef je dus snel op  
kunstlezing!**

**de helft vol.  
voor deze boeiende**

**Nu ook in de Hérault**



**Beaufort, eerste dorpswandeling**

Wat een mooie wandeling en wat een goede uitleg door Anja Geerts! Koffie met koek uit de achterklep van de auto was een goede start. Stipt op tijd vertrokken we de *campagne* in om na 2 kilometer een uitzicht te krijgen op het kasteel van de heren van Beaufort en daarachter de Pyreneeën. Toen even een vrij steil stukje pad met de geur van wilde planten. De zon deed sommigen de jas uit trekken. Regelmatig vertelde Anja wat er te zien was. Rond 12 uur kwamen we aan op de plek waar vroeger een kapelletje heeft gestaan en waar het fundament zichtbaar is gemaakt. Daar vond ook de picknick plaats, verzorgd door de zwager van onze gids. Heerlijke sfeer en mooie quiches, taarten en wijn. Verzadigd en voldaan gingen we de tweede helft in met als eindpunt het dorp, waar Anja uitleg gaf over de geschiedenis van het kasteel en van het trieste einde van de kasteelvrouw. Onder de indruk vertrokken we naar het eindpunt op de parkeerplaats waarna iedereen zijns weegs ging. HvdB



**Donderdag 18 november om 10.30 uur**

Lezing in Bram: **Vincent in de Midi.**

Vincent van Gogh begon pas te schilderen op zijn 27<sup>ste</sup>. Maar dan, na een korte studie in het atelier van Anton Mauve in Den Haag, wat boerenportretten in Drenthe en Nuenen en een tekencursus op de Academie van Antwerpen, durft hij de stap te wagen om een professionele kunstenaar te worden: hij vestigt zich op Montmartre. Twee jaar later is hij klaar. Hij onderging de invloed van het impressionisme, het pointillisme en het japonisme, maar nu is het de beurt aan het Goghisme. Hij miste iets in zijn opleidingsfase; misschien was het het zonlicht in het Zuiden. Het was misschien Toulouse-Lautrec die hem vertelde dat het licht het helderste scheen in de Midi. Daar moet hij zijn; hij pakt de trein en komt in een winters Arles aan op 19 februari 1887. Maar de amandelbomen bloeien al.

De voordracht 'Vincent in de Midi' wordt gehouden op donderdag 18 november 2021, aanvang 10.30 uur, in de molen van Bram.

Kunsthistoricus Adrien Vos nodigt u uit om deze lezing met veel beeldmateriaal bij te wonen.

De kosten bedragen € 8,= (inclusief koffie/thee).

Opgave vóór 15 november a.s.

s.v.p. via e-mail: [bram.lemoulin@orange.fr](mailto:bram.lemoulin@orange.fr)



*Vincent van Gogh: De Brug van Langlois, 1887.*

### **Nederlandse Vereniging Montpellier NVM**

Gedurende anderhalf jaar hebben sanitaire beperkingen in verband met Covid ons belet activiteiten te organiseren en uit te voeren.

Nu we dat weer kunnen doen, met inachtneming van de door de overheid bepaalde voorwaarden, willen we proberen de draad weer op te pakken.

We begonnen in oktober met de maandelijkse borrel in *le Montpe'l* en hebben nu, ijs en weder dienende, behalve de borrel de volgende activiteiten voor de komende maanden gepland:

- Op 21 januari 2022 een Nieuwjaarsdiner.
- Op 25 februari 2022 een stampotavond.
- Zo mogelijk op 30 april een (iets verlate) viering van Koningsdag met een vrijmarkt op een nader te bepalen plaats.

Nadere informatie over deze activiteiten volgt zo snel mogelijk.

Wij hopen velen van u bij deze activiteiten weer te mogen begroeten.

Namens het bestuur van de NVM onze hartelijke groet,  
Johan de Meij



**Anita Vermeulen**

**Nederlandse  
Service Makelaar  
Languedoc**

[www.huisinlanguedoc.eu](http://www.huisinlanguedoc.eu)

## Vrijdag 19 november 10.00 – 14.00 uur

### Dorpswandeling Tour d'Escales

Op vrijdag 19 november 2021 heeft de NVLR een wandeling door Escales en omgeving gepland. De wandeling is georganiseerd door Peter Jansen en start om 10.00 uur bij de ingang van de Romaanse kerk in het centrum van Escales.

Auto's kunnen geparkeerd worden op de aangegeven parkeerplaatsen in de buurt.

We beginnen met een bezoek aan de Romaanse kerk Saint-Martin uit de 12e eeuw, waar we een rondleiding krijgen door een Engelstalige gids.

Tegen 11.00 uur vertrekken we voor de wandeling naar de Tour d'Escales, met mooie vergezichten over de Minervois-vallei. Daarna lopen we terug door het oude dorp en eindigen weer bij de kerk.

De totale wandeling duurt anderhalf uur en is ongeveer 5 km. Het is een geaccidenteerd terrein, met een aantal klimmetjes, dus goede wandelschoenen en wandelstokken worden aanbevolen, neem ook een flesje water mee.

Denk aan de Coronabepalingen: QR-code en mondkapje vereist!

Na afloop van de wandeling is er een eenvoudige maaltijd op het terras bij Peter met een glas Minervois-wijn, kip, salade en frites (aangeleverd door Oasis).



Er kunnen maximaal 20 deelnemers meelopen met de wandeling, kosten 2 euro.

Er is plaats voor 15 personen om deel te nemen aan de maaltijd, die 13 euro kost.

Graag het bedrag bij aanvang contant afrekenen met gepast geld...

Opgeven via e-mail: [peter.jansen@orange.fr](mailto:peter.jansen@orange.fr)

## Nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2022!

Noteert u het vast in uw agenda! De Nieuwjaarsreceptie van de NVLR zal komend jaar plaatsvinden op

**ZONDAG 9 JANUARI.** Via Nieuwsbrief en NieuwsNed zullen plaats en tijdstip tijdig aan u worden doorgegeven.

Het bestuur van de NVLR hecht aan de traditie om bij het begin van elk nieuw jaar een bijeenkomst voor alle leden te organiseren. De Nieuwjaarsreceptie is bij uitstek de gelegenheid om de banden met andere leden aan te halen, nieuwe plannen te smeden en herinneringen op te halen. Zet daarom de datum vast in uw agenda.



**RENOVATIES MET  
PROFESSIONELE  
BEGELEIDING?  
VAKANTIE VERHUUR OF  
VERKOOP?  
IK HELP U GRAAG VERDER  
MET HET REALISEREN VAN UW  
PROJECT.  
NEEM GERUST CONTACT OP.**

**JOEL DE GROOT**



Joël de Groot  
**+33658373562**  
[joeldegroot@live.com](mailto:joeldegroot@live.com)

## Ultieme poging

Twee enthousiaste leden hebben de koppen bij elkaar gestoken om het NVLR-ledenboek te maken, genaamd "Qui est Qui". Er is voor gekozen om een foto, de postcode, plaatsnaam in Frankrijk, mailadres en een stukje over jezelf te plaatsen. De deelnemers die in de "Qui est Qui" staan, krijgen het gedrukte boekje thuisgestuurd.

Omdat de vorige oproep misschien wat te ingewikkeld was, proberen we het nu simpeler te houden. Stuur een leuke duidelijke foto, je/jullie naam, plaats en postcode in Frankrijk, e-mailadres en een paar regels over jezelf/jullie (van max. 60 woorden) zou natuurlijk helemaal leuk zijn, naar één van de 2 onderstaande mailadressen. Maar alleen naam, een foto, woonplaats en een mailadres kan natuurlijk ook. Zie hieronder een voorbeeld hoe het eruit gaat zien.

Als je reageert op de oproep gaan we er automatisch vanuit dat je geen problemen hebt als je naam en foto wordt gepubliceerd in de "Qui est Qui".

We hopen echt op vele leuke en enthousiaste toezendingen en helpen graag bij vragen of met het schrijven van het stukje.

Misschien lukt dat binnen een week?

Annemarie van Bennekom en Hans van der Bij

[a.bennekom@aol.com](mailto:a.bennekom@aol.com)

[j.vanderbij@orange.fr](mailto:j.vanderbij@orange.fr)



Tom en Annemarie van Berkel-van Bennekom 34320 NEFFIES

Sinds 2006 wonen wij in Frankrijk. Na 15 prachtige jaren een camping te hebben gehad in Saint Félix de L'Héras werd het tijd voor een nieuwe fase in ons leven. We genieten volop als we door het prachtige landschap fietsen of toeren met de cabrio. Verder houden we van golfen, pottenbakken, lekker eten en een glas wijn met leuk gezelschap.  
[a.bennekom@aol.com](mailto:a.bennekom@aol.com)



Hans en Annette van der Bij

34320 FOS

Zon, warmte en licht, de redenen om naar Zuid-Frankrijk te gaan. In 2002 was het zo ver. We vertrokken op goed geluk naar het zuiden en kwamen vlak bij Pézenas op een camping terecht waar we 2 ½ jaar verbleven. Intussen lieten we een huis bouwen. Hans houdt van wandelen, rommelen in en rond het huis en samen golfen we. Annette leest graag, kijkt naar detectives enz.  
[j.vanderbij@orange.fr](mailto:j.vanderbij@orange.fr) - [amjm.vanderbij@orange.fr](mailto:amjm.vanderbij@orange.fr)

## Terugblik Bijpraatlunch Aigne

Het was weer de vierde dinsdag van de maand, dus bijpraten en smullen!

Ondanks dat het zonnetje scheen was er voor ons binnen gedekt. 15 deelnemers en de stemming zat er al gelijk goed in.

Onze vicevoorzitter Louk Wendels was ook aangeschoven en bracht voor de nieuwe leden nog een mooie landkaart mee.

We hadden vrije keuze wat het menu betreft maar de dagschotel bood genoeg variatie. Een salade of soep als voorgerecht.

Bij het hoofdgerecht lag er een heerlijk kwarteltje op de meeste borden en ter afsluiting een warme appel met ijs wat er goed in ging. Incl. wijn voor €16.-

Met enkele liefhebbers hebben we nog een kleine wandeling gemaakt door de escargot van Aigne.

De volgende lunch is op 30 november a.s. Wilt U meedoen schrijf dan in op: [bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com](mailto:bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com)

Vol is vol en dat is bij 15 personen!

Henny Gort en Peter Jansen

